

Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Πολιτική / Ημερήσια

Ημερομηνία: Κυριακή, 02-04-2023

Σελίδα: 35

Μέγεθος: 412 cm²

Μέση κυκλοφορία: 81441

Επικοινωνία εντύπου: 22744000

Λέξη κλειδί: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ



Ούτε για παιχνίδι στην αυλή του σχολείου...

ΑΠΟΨΗ

Του Κυριάκου Τσιμίλη



66

Τα ψέματα,
επίσημα, ήταν
μόνο χτες!
Ας πούμε σή-
μερα κάποιες
αλήθειες...

Πέρασαν ακριβώς δύο χρόνια από τότε που η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας (συνεδρία στις 2 Απριλίου 2021) αποφάσισε την υιοθέτηση προσχεδίου ενός Μνημονίου Συναντήληψης μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας, του Υπουργείου Οικονομικών, του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Βασική πρόνοια του προσχεδίου ήταν η στέγαση του Τμήματος Αρχιτεκτονικής στο κτήριο των σχολείων της Φανερωμένης, με παράλληλο στόχο τη δημιουργία φοιτητικών εστιών στην εντός των τειχών πόλη. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση μια Ομάδα Εργασίας με μέλη εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, της Γενικής Διεύθυνσης ΕΠΣΑ, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του

Δήμου, του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Αρχιεπισκοπής θα έπρεπε να ετοιμάσει λεπτομερές Σχέδιο Δράσης, με τις ενέργειες και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Μνημονίου. Αυτά αναφέρονταν και στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου τις μέρες που ακολούθων...

Παρά τη μοναχικά μελαγχολικά αντίθετη τοποθέτησή μου, δεν αμφισπώ πώς το Δημοτικό Συμβούλιο είχε καλές προθέσεις. Μπορεί να ήταν και μια έκφραση αυτοκριτικής για όσα έπρεπε να είχαν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια και δεν έγιναν. Κατά καιρούς όλοι εκφράζαμε την έγνωση μας για την εντός

των τειχών πόλη. Αυτό βέβαια δεν αρκεί. Το ζητούμενο είναι, αφού αναγνωρίσεις το πρόβλημα και τη ρίζα του, να προχωρήσει σε ουσιαστικές λύσεις που προϋποθέτουν και μια λεπτομερή θεώρηση κοινωνικών και πολεοδυμικών παραμέτρων. Η παραμονή μέρους της πανεπιστημιακής κοινότητας στο ιστορικό κέντρο ήταν αναμφισβίτη πρήση. Ήταν, άραγε, το κλείσιμο των σχολείων της Φανερωμένης η μόνη δυνατότητα για να διασφαλιστεί αυτό; Κλείνεις τόσο εύκολο και μπχανιστικά δύο σχολεία (δημοτικό και γυμνάσιο) και «διανέμεις» τα παιδιά (που, όμως, δεν είναι εμπόρευμα) σε τριά-τέσσερα άλλα σχολεία; Κι εκεί που πήγαιναν πεζή στο σχολείο τους, τα παίρνεις «εκδρομή», στέλλοντας το παιδί για την πρώτη τάξη γυμνασίου στο Παγκύπριο και το αδελφάκι του, ένα χρόνο μεγαλύτερο, στον Άγιο Δομέτιο; Όσοι γονείς είχαν κι άλλα, μικρότερα παιδιά, θα δοκίμαζαν την εμπειρία και του Ελενίου και του Αγίου Αντωνίου...

Όλα αυτά έγιναν πριν δύο χρόνια. Από τότε,

τα σχολεία παρέμειναν κλειστά χωρίς λόγο μια και δεν πρόλαβε να μπει ούτε ένα καρφί ούτε άρχισαν οποιεδήποτε εργασίες για την αναγκαία προσαρμογή στις νέες, εκπαιδευτικές μεν αλλά πανεπιστημιακού επιπέδου, ανάγκες των νέων ενοικών. Τί κι αν τα έργα δεν άρχισαν; Το ενοίκιο πέφτει, μίνα με τον μίνα, μέχρι που ο μετρητής να γράψει κάπου ογδόντα χιλιάδες ευρώ για το έτος (και διπλάσια όταν ολοκληρωθούν)! Κι όμως, τώρα μόλις «ανακαλύφθηκε» πώς το κτήριο δεν επαρκεί για τις προβλεπόμενες ανάγκες - αυτό θα πει πρόβλεψη! Καλά, δεν το καταλαβαν από την αρχή; Μίπως το είχαν καταλάβει και δεν το είπαν για να είναι εύπεπτες, μία-μία, οι φέτες του σαλαμιού; Ξεσπιώνεις κόσμο από το σπίτι του - μαθητές και δασκάλους από το σχολείο τους, αρχίζεις να πληρώνεις ενοίκιο (που δεν πλήρωνες στην προηγούμενη λεπτουργία του, από το 1857!) και μετά διαπιστώνεις πως «περισσεύει» η αυλή - τα γήπεδα του πάλαι ποτέ σχολείου και λες «τσιμέντο να γίνει»; Να ένα

ακόμα ερώτημα για την (απαρχώς) Βαρυφορτώμενη Ελεγκτική Υπηρεσία...

Η ειδοποιηθείσα πριν λίγες μέρες (Φιλελεύθερος, 27 Μαρτίου) για την πρόθεση να οικοδομηθεί ο ελεύθερος αυτός χώρος, δεν αποσαφνίζει αν ήταν προϊόν μελέτης εκείνης της Ομάδας Εργασίας. Πάντως, στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν είχαμε οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση... Πάλι καλά που και τα ΜΜΕ αναλαμβάνουν να συμβάλουν σε μια μορφή διαφάνειας! Τελικά οι εκπαιδευτικές μαθητές - παιδιά κι έφηβοι της παλιάς πόλης, αυτοί που μαζί με τους γονείς τους κράπτουν την περιοχή και τα σχολεία όταν εμείς οι ιθαγενείς της εγκαταλείπαμε, δεν θα έχουν το δικαίωμα, ούτε και πρακτικά τη δυνατότητα να παιξουν, να αθληθούν, να κοινωνικοποιηθούν στον μόνο υπάρχοντα ανοιχτό χώρο της γειτονιάς και ολόκληρης της εντός των τειχών πόλης! Ούτως οι άλλως, οι φοιτητές μπορούν να έχουν άλλες δυνατότητες...

Κι εδώ που φτάσαμε, αν πραγματικά δεν χωράνε φοιτητές και πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, τι κάνουμε; Λύσεις υπάρχουν! Δυο βίβλα τα παρακάτω, ούτε εκατόν μέτρα υπάρχει ένα τεράχιο που κι αυτό αντίκει στην Αρχιεπισκοπή. Στον χώρο αυτό πρέπει να επαναφερθεί το διατηρητέο κτήριο το οποίο αφέθηκε να καταρρέει. Αντ' αυτού τώρα λεπτουργεί ένας χωρίς άδεια και χωρίς έλεγχο χώρος στάθμευσης. Ο χώρος αυτός είναι μεγαλύτερος από την αυλή του σχολείου. Οι επανειλημμένες υπομνήσεις για την ανάγκη εφαρμογής της σχετικής πρόνοιας του Άρθρου 57(2) περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, βρίσκει τώρα στις μη προβλεφθείσες πρόσθετες ανάγκες ένα απρόσιμον ισχυρό σύμμαχο...

ktsimillis@cytanet.com.cy