

Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Πολιτική / Ημερήσια

Ημερομηνία: Κυριακή, 25-09-2022

Σελίδα: 38

Μέγεθος: 1150 cm²

Μέση κυκλοφορία: 21407

Επικοινωνία εντύπου: 22766666

Λέξη κλειδί: ΕΤΕΚ

Περιβάλλον... υπό πολιορκία

Από τον Ακάμα στο πολυώροφο κτίριο της οδού Κινύρα στη Λευκωσία

Το περιβάλλον πολιορκείται και η κυβέρνηση μόνη έγνοια έχει πώς θα προσπεράσει διαδικασίες, κανονισμούς, νομοθεσίες, ακόμα και ευρωπαϊκές οδηγίες για να διευκολύνει την αυθαιρεσία των «δικών» της.

Είχαμε πρόσφατα την περίπτωση του Ακάμα. Η αρμόδια περιβαλλοντική Αρχή έβαλε ουσιαστικά βέτο στο πρωθυμένο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα με μια σειρά από νομικά δεσμευτικούς και ουσιώδεις όρους. Αν και ο δρός αυτοί δεν έχουν υιοθετηθεί από το Πολεοδομικό Συμβούλιο, οργάζουν οι έντονες παρασκηνιακές πιέσεις και οι απαράδεκτες πολιτικές παρεμβάσεις με στόχο την έγκριση και δημοσίευση του Αναθεωρημένου Τοπικού Σχεδίου Ακάμα.

Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου έκρουσε ήδη τον κώδωνα του κινδύνου: με βάση το περιβαλλοντικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ισχύουσα νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, η υιοθέτηση και εφαρμογή των ουσιωδών και νομικά δεσμευτικών όρων της Δέουσας Εκτίμησης για το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα αποτελεί νομική υποχρέωση του Πολεοδομικού Συμβουλίου και της Πολεοδομικής Αρχής. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να τεθούν σε ισχύ οι προτεινόμενες πρόνοιες και πολεοδομικές ζώνες του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, οι οποίες κρίθηκε, πέραν κάθε εύλογης αμφιβολίας, ότι θα επιφέρουν οσβαρές, αρνητικές, συσσωρευτικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στους στόχους διατήρησης των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 στη Χερόπηνα και την Ακάμα.

Ενδεικτικά της προσπάθειας της κυβέρνησης να βρει παραθυράκια παράκαμψης της νομοθεσίας ήταν και η άρνηση, τον Ιούλιο, των κομμάτων ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ να συντηθεί στη Βουλή πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν από κοινού ΑΚΕΛ και Κίνημα Οικολόγων για την προστασία του Ακάμα.

Η κυβέρνηση τρέχει να προλάβει για να δι-

ασφαλίσει ότι ούτε σπιθαμή γιας δεν θα μείνει ανεκμετάλλευτη. Θυμηθείτε την εκπληκτική δηλώση του Πρόεδρου Αναστασιάδη σε μια δημόσια διαβούλευση, πως «...αν δεν κτίσουμε και στα Natura, που αλλού θα κτίσουμε»;

Εμπρός για να τοιμεντώσουμε και τις Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα!

Ίσως να μην υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αντίληψης από τους πύργους που ξεφυτρώνουν παντού με τρόπο που απλώς διευκολύνει μια μικρή ομάδα να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της. Οι αδειοδοτήσεις ψηλών κτίριων έγιναν και γίνονται απρογραμμάτιστα και αυθαίρετα. Η χωροθέτησή τους γίνεται άναρχα και παντού. Δεν εντάχθηκαν σε έναν ολοκληρωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό και δεν έλαβαν καθόλου υπόντιμη βασικές αρχές όπως η διαφάνεια και η δημόσια διαβούλευση.

Αυτά ισχύουν και στην περίπτωση της αίτησης για ανέγερση δεκαώροφου κτιρίου, με 16 διαμερίσματα και δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης, στην οδό Κινύρα στη Λευκωσία. Μπορεί να μην πρόκειται για «πύργο», αλλά πρόκειται για Περιοχή Ειδικού Χαρακτήρα!

Η περιοχή γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θεωρείται προνομιούχα. Οχι μόνο δεν είναι πυκνοκατοικημένη, αλλά γειτνιάζει με τη Βουλή, τα Δικαστήρια και σε σύντομο χρονικό διάστημα με το νέο αρχαιολογικό μουσείο, το Δημοτικό Θέατρο, το κτίριο Πούλια, το οποίο διασύνθηκε από την κατεδάφιση του 1993, διατρέπει οικοδομή την οποία αποκατάσπει το ίδιο το Τμήμα Πολεοδομίας κ.λπ.

Σημειώνεται πώς στην περιοχή ο συντελεστής δόμησης ήταν 100%, αλλά όταν εκπονήθηκε το «Σχέδιο Περιοχής» του κέντρου της Λευκωσίας, το ποσοστό αυξήθηκε στο 200%, επιτέρευτας διπλασιασμός των ορόφων, χωρίς περιέργως να τεθούν περιορισμοί, όπως συνέβη με άλλους δρόμους στους οποίους υπάρχουν παραδοσιακά και διατηρητέα κτίρια.

Η αύξηση του συντελεστή δόμησης εκτόξευ-



σε την αξία των ακινήτων, ανοίγοντας το δρόμο για αλλοίωση του χαρακτήρα περιοχών που έχρηζαν και χρήζουν προστασίας.

Στη συγκεκριμένη περιοχή, ύστερα και από τα κίνητρα που δόθηκαν, η συγκεκριμένη ανάπτυξη θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και τους οκτώ ορόφους. Η δε Πολεοδομική Αρχή είνει (και έχει) τη διακριτική ευχέρεια να παραχωρήσει άλλους δύο ορόφους!

Όπως σημειώνει όμως το ΕΤΕΚ το Σχέδιο Περιοχής του Κέντρου Λευκωσίας, όπως και το Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας, περιέχουν ρητές πρόνοιες που περιορίζουν δραστικά τη δυνατότητα για σχετικό αυξημένο επιτρεπόμενο ύψος σε Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα, με γνώμονα ακριβώς την προστασία του ιδιαίτερου αρχετονικού και πολιτιστικού χαρακτήρα των περιοχών αυτών.

Το ιστορικό της αίτησης και οι κυβερνητικές προφάσεις

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο 2021 το Δημοτικό Συμβούλιο, ως Πολεοδομική Αρχή, απέρριψε με συντριπτική πλειοψηφία την αίτηση για τη συγκεκριμένη ανάπτυξη και μάλιστα και τις δύο παραλλαγές της -δεκαώροφο ποικιλότητας κτίριο.

Ο επενδυτής προχώρως σε ιεραρχική προσφυγή και τη Τριμελής Υπουργική Επιτροπή (αποτελούμενη από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, καθώς και τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων) τον ικανοποίησε.

Αγνόπος, μάλιστα, προς τούτο τόσο την τεκμηριωμένη τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και τις απόψεις του συνόλου του τεχνικού κόσμου (Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, Παγκύπριος Οργανισμός Αρχιτεκτονικής Κληρονομίας, Κυπριακό Τμήμα Διεθνών Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσι-

ών), περιβαλλοντικών και κοινωνικών φορέων και εκατοντάδων πολιτών. Αγνόπος ακόμα και την αρνητική θέση του καθ' ύλην αρμόδιου Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, καθώς και του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, απαντώντας στις επικρίσεις για έγκριση της ειρηνικής προσφυγής του αιτητή, δηλώνει ότι λανθασμένα ο Δήμος Λευκωσίας δεν χορήγησε την αιτούμενη άδεια. Σημειώνει, μάλιστα, ότι ο αιτητής στις 15/9/2017 εξασφάλισε γραπτώς θετικές προκαταρκτικές απόψεις από τις υπηρεσίες του Δήμου Λευκωσίας, σύμφωνα με τις οποίες το δόθηκε ασφαλής τοπισμός για τη δυνατότητα ανέγερσης 8 ορόφων, με δυνατότητα, μάλιστα, έγκρισης πρόσθιες 2 ορόφων, για την πρόσθια θέση της οικοδομής σε διαλαμβάνουν οι πρόνοιες του Σχεδίου Περιοχής.

Στη βάση αυτή υπογραμμίζει ότι οι Αρχές, ως εκ της θέσεώς τους, οφείλουν να είναι προστιτές των συμφερόντων... των πολιτών!

Απόρριψη για δεύτερη φορά, αλλά...

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας απέρριψε την περασμένη Πέμπτη για δεύτερη φορά με συντριπτική, τελική, πλειοψηφία την αίτηση της εταιρίας στέλλοντας πικρό μήνυμα στη διπουργική επιτροπή.

21 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ψήφισαν κατά, ενώ από την ομάδα του ΔΗΣΥ ένας ψήφισε υπέρ και τρεις αποκή. Ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Γιωρκάζης αρχικά εισηγήθηκε το θέμα να σταλεί πίσω στη διυπουργική επιτροπή, αλλά όταν η πρόταση του απορρίφθηκε, συντάχθηκε με την πλειοψηφία.

Ο πρόεδρος του Πολεοδομικού Συμβουλίου Λευκωσίας, Γιώργος Μεαρίτης, δηλώσει ότι «όταν εγκριθούν τα πρακτικά του Συμβουλίου, θα στείλουμε την αιτάντηση μας στον πρόεδρο της Υπουργικής Επιτροπής, που είναι ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής». Διευκίνησε όμως ότι η διυπουργική επιτροπή μπορεί να δώσει οδηγίες στην Πολεοδομία να εκδώσει την άδεια, «αναλαμβάνοντας όμως το πολιτικό κόστος».



Η ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον και την αρχιτεκτονική μας κληρονομιά

Η αποτυχία να προστατεύσουμε το περιβάλλον, αυτό το πολύτιμο και αναντικάταστα δημόσιο αγαθό, βαραίνει όλους. Βαραίνει όμως κυρίως την κυβέρνηση. Ένα κράτος που σέβεται τον εαυτό του, κειρίζεται αποφασιστικά τέτοια θέματα στηριζόμενο σε επιστημονικά δεδομέ